

HET voorrecht VAN DE JODEN

Ds. D.J. Diepenbroek, Putten

HET EERSTE VOORRECHT VAN DE JODEN IS DAT HUN HET GEHELE WOORD VAN GOD IS TOEVERTROUWD. DIT GELDT OOK HET NIEUWE TESTAMENT DAT VOOR HET OVERGROTE DEEL DOOR JODEN IS GESCHREVEN.

STELLING

4

Is het een voorrecht om een Jood te zijn? Er zijn genoeg kerkmensen en theologen die deze vraag ontkennend beantwoorden. Er is voor hen geen enkel verschil tussen een Jood, een Jamaicaan of een Japanner. Joden hebben na de komst van Christus geen voorrechten meer. Zij zijn niet anders dan andere volken. Het zijn mensen die Paulus aan hun kant lijken te hebben. Hij schrijft aan de Galaten dat noch besnijdenis noch voorhuid enige kracht heeft, maar het geloof dat door de liefde werkt. De apostel Paulus beantwoordt de vraag of het een voorrecht is om een Jood te zijn echter niet ontkennend. 'Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manieren.' Hij hoeft er dus niet lang naar te zoeken om ergens zo'n voordeel te vinden. Waar denkt Paulus dan aan? 'Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd.' Het zijn deze woorden die ten grondslag liggen aan de vierde stelling die in dit artikel uitgewerkt wordt.

Het eerste voorrecht van de Joden is dat hen de woorden van God zijn toebetrouwd. Wie moet dan niet

denken aan het lied dat de dichter van Psalm 147 zingt: 'Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, deed Isrel op Zijn

woorden letten; Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len; zo wou Hij met geen volken hand'len; Die moesten Zijn

getuigenissen en Zijn verbondsgeheimen missen.' De apostel Paulus blikt echter niet terug op de plaats die Israël had. Hij schrijft aan de gemeente van Rome wat het voordeel van de Jood is. Hij vraagt hun wat de nuttigheid van de besnijdenis is. Hij beantwoordt die vraag zelf door op te merken dat hun de woorden van God toevertrouwd zijn. Dat voorrecht is hen na de komst van de Heere Jezus niet afgenomen, al ligt er bij het lezen van Mozes door Joden die Hem niet kennen tot op de dag van vandaag een deksel op het hart.

HET HELE WOORD IS HEN TOEVERTROUWD

We mogen het voorrecht van de Joden echter niet beperken tot Mozes, de profeten en de geschriften. Joden die Jezus niet erkennen als het vleesgeworden Woord erkennen het Nieuwe Testament niet als het Schriftgeworden Woord. Dit neemt echter niet weg dat ook de woorden van het Nieuwe Testament hun zijn toevertrouwd. Mattheüs was een Jood. Hij schrijft als Jood aan Joden dat Jezus de Joodse Messias is. Hij begint zijn Evangelie met het geslachtsregister van Jezus dat teruggaat op twee grote namen uit de geschiedenis van de Joden: David en Abraham. Markus was een Jood. Volgens de overlevering heeft Markus de inhoud van zijn Evangelie opgetekend uit de mond van Petrus. Hij richt zich als Jood tot een niet-Joods lezerspubliek. Johannes was een Jood die samen met zijn broer Jakobus uit het vissersschip van vader

Zebedeüs geroepen werd om Hem te volgen. Paulus was een Jood. Hij had zijn stamboom op orde. Hij kon de Filippenzen haarscherp laten zien dat hij afkomstig was uit de stam van Benjamin. Hij was een Hebreëer uit de Hebreëen en naar de wet een farizeeër.

Ze beseffen niet dat het Nieuwe Testament geschreven is door Joden met een vurig verlangen in hun hart om hun volk te bereiken met de blijde boodschap van de gekruisigde Christus.

Lukas is de uitzondering die de regel bevestigt. Hij was waarschijnlijk geen Jood van geboorte en uit de inleiding op zijn Evangelie kunnen wij opmaken dat hij Jezus niet persoonlijk gekend heeft. Hij schrijft zijn Evangelie ook niet voor een Joods lezerspubliek, maar voor Theofilus. Alle andere auteurs van het Nieuwe Testament zijn Joden die door de Heilige Geest gebruikt zijn om Zijn Woord op schrift te stellen. Zij preekten en schreven niet alleen voor heidenen, maar evenzeer voor de Joden. De Messias is immers niet alleen gegeven als een Licht tot verlichting van de heidenen, maar ook tot heil van Zijn volk Israël. Het Nieuwe Testament is de Joden niet minder toevertrouwd dan het Oude Testament.

HET HELE WOORD TER SPRAKE BRENGEN

Menig Jood ziet het Nieuwe Testament als een Boek van heidenen voor heidenen. Ze beseffen niet dat het Nieuwe Testament geschreven is door Joden met een vurig verlangen in hun hart om hun volk te bereiken met de blijde boodschap van de gekruisigde Christus. We hoeven dan ook geen schroom te voelen als wij zoeken naar mogelijkheden om het Nieuwe Testament bij Joden ter sprake te brengen. Het gaat immers om het Woord van God dat aan hen toevertrouwd is. We mogen hen hun eigen Schriften niet onthouden. Het zal niet voor het eerst zijn dat juist het lezen van het Nieuwe Testament door Joden door de Heilige Geest gebruikt is om het deksel van hun hart af te nemen. Ze horen dan niet alleen de stem van één van hun volksgenoten. Ze horen dan bovenal de stem van Israël's Messias Die naar het kruis gegaan is om al de Zijnen uit Jood en heiden zalig te maken.

