



Bezoek aan de Grafuin

Reisverslag ⁽¹⁾

COMMISSIE ISRAËL

Lenard Prins, lid commissie Israël

Van 30 januari t/m 4 februari jl. is de commissie Israël op werkbezoek geweest in Israël. Vanwege drukke agenda's en de coronaperikelen was de laatste keer dat we als commissie Israël konden bezoeken ruim 6 jaar geleden. Het contact met de projecten verliep op afstand en een enkel commissielid heeft tweemaal een tussentijds bezoek gebracht, gecombineerd met andere zakelijke activiteiten.

De reden voor het bezoek was om nieuwe commissieleden met Israël en de projecten kennis te laten maken, de bestaande projecten te bezoeken en te evalueren en voorzichtig op zoek te gaan naar nieuwe projecten die op onze weg geplaatst zouden kunnen worden. Het bezoek was goed voorbereid door de

potentiële projecten in kaart te brengen en afspraken te maken voor een bezoek. Een werkbezoek van 4 dagen moet je efficiënt indelen.

Op 30 januari zijn we in alle vroegte vanaf Schiphol vertrokken en we kwamen vroeg in de middag aan op de luchthaven Ben-Gurion. Dezelfde middag hebben we een prachtig project in Tel Aviv bezocht. Het project draagt de naam KitePride.

Men vervaardigt tassen en rugzakken uit gebruikte zeilen en parachutedoek. Prachtige producten, maar het bijzondere is dat deze in een veilige omgeving gemaakt worden door ex-verslaafden, ex-prostituees en vergelijkbare kwetsbare doelgroepen. De initiatiefnemers zijn Messiasbelijdende joden en is een vervolg op de activiteiten van Red Carpet. Deze laatste organisatie, ook geleid door Messiasbelijdende joden, is actief onder deze doelgroep en biedt ze een uitweg uit deze ellendige omstandigheden. Red Carpet is in Nederland vergelijkbaar met de stichting Het Scharlaken Koord. De commissie Israël is voornemens om deze organisatie te steunen met een goede gift. We zijn dezelfde middag doorgereisd naar een hotel aan het meer van Galilea, dichtbij de Golan. Dit hotel kennen we goed van vorige bezoeken.

Op dinsdag 31 januari hadden we al vroeg een ontmoeting met een jong Messiasbelijdend echtpaar, Zev en Katya Gutmacher. Zev leidt



Bethlehem

de jonge Messiasbelijdende gemeente van Rosh Pina, onderdeel van de grotere Messiasbelijdende gemeente in Kiryat Shmona, beiden in het noorden van de Golan. Bijzonder als je hen hoort vertellen hoe hun leven is geleid. Zev is geboren in een seculier Joods gezin. Na zijn 3-jarige militaire dienstplicht reisde hij naar Australië en Nieuw-Zeeland en kreeg daar in een jeugdhostel een



Grens met Syrië op de Golan

Hebreeuws boek in handen van een Messiasbelijdende schrijver. Dit boek verhaalde wie Jezus echt was en niet, zoals hij dacht en had geleerd, een leider van de katholieke kerk uit vroegere tijden met blond haar en blauwe ogen. Terug in Israël zorgde God voor een ontmoeting met een Messiasbelijdende voorganger. Zev kwam tot geloof en ontmoette later de Messiasbelijdende Katya. Zij wonen met 3 kinderen op de Golan en zien ernaar uit om Zijn gemeente te mogen uitbouwen op de Golan. Het was een zeer indrukwekkende ontmoeting met veel

herkenning. Als commissie gaan we ons beraden over het vervolg. Rond het middaguur hebben we het Messiasbelijdende verzorgings-tehuis Eben-Haëzer in Haifa bezocht. Een mooie ontmoeting met een aantal bewoners en de directeur, waarbij ons een lunch werd aangeboden. Voor en na de lunch zongen medewerkers en bewoners onder begelei-



Grens met Syrië op de Golan

ding Messiaanse liederen. In dit tehuis verblijven veel Holocaust-overlevenden die in eigen omgeving hun laatste levensjaren mogen doorbrengen. Op de terugreis naar het hotel kwamen we langs het Atlit interneringskamp. Schokkend om te zien hoe dit kamp dienst deed om Joden die Aliyah wilden maken voor de Tweede Wereldoorlog (mogelijk gemaakt vanwege de Balfour-verklaring)

en na de Tweede Wereldoorlog (Holocaust-overlevenden) hier werden vastgezet in barakken en als gezinnen gescheiden werden en later teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen.

Bijzonder hoe dit kamp dagelijks bezocht wordt door scholen om hun geschiedenis niet te vergeten!

Op woensdag 1 februari waren we in de ochtend te gast bij de familie Jeannette en Moshe Gabay die wonen in kibbutz Afik, dichtbij de Syrische grens. Jeannette is afkomstig uit

Nederland en weet veel van de geschiedenis en is zeer goed ingevoerd in alle culturele en religieuze verhoudingen in Israël. Zij schrijft zeer regelmatig columns hierover in de onder ons bekende bladen en tijdschriften. Een zeer leerzame ochtend. We vertrokken met zeer slecht weer vanaf de Golan, via de Jordaanvallei naar Jeruzalem.

In de Jordaanvallei hebben we in Beit Zera een bezoek gebracht aan het Aliyah Return Center. Een christelijke organisatie die Joden helpt die Aliyah gemaakt hebben, maar daarna ontheemd raken vanwege sociale omstandigheden of het niet kunnen aarden, maar ook niet meer terug kunnen. Zij helpen deze doelgroep aan onderwijs, (tijdelijke) woonruimte, eerste levensbehoeften en psychische ondersteuning. Een indrukwekkend initiatief. Aan het begin van de avond arriveerden we in Jeruzalem en was er een ontmoeting met Albert Groothedde, een goede bekende van de commissie met grote (Bijbelse) kennis van zaken. Kent de (kerkelijke) weg in Israël en weet zaken goed te duiden en te spiegelen. Albert en zijn vrouw Martha keren dit jaar terug naar Nederland. Zij maken de zeer leerzame podcast 'De Verkenners'. Bekende en minder bekenden plaatsen en geschiedenissen uit de Bijbel worden hierin behandeld.



Interneringskamp Atlit