



KERK EN KERKORDE

Ds. P.D. van den Boogaard

Heeft de kerk een kerkorde nodig? Nee, zegt de een. De kerk is immers geestelijk en daarbij passen geen aardse regels. Deze regels zijn knellend en beperkend voor het kerkelijke en het geestelijke leven. Ja, zegt de ander, in het verkeer hebben we ook verkeersregels, anders wordt het een chaos. We kunnen niet zonder. Wat zegt de belijdenis van de kerk en wat zegt het Woord hierover? In dit inleidende artikel ga ik in op deze vraag.

Wat is de kerk? De kerk is geen gewone vereniging zoals een modelbouwvereniging met een bestuur. De kerk is ook geen bedrijf dat privé-eigendom is en onder bestuur van een directie staat. De kerkorde houdt ons in het eerste artikel voor: 'De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit (...)' (art. I kerkorde). Lees daarbij zorgvuldig: de Hersteld Hervormde Kerk is niet dé openbaring van de ene algemene christelijke kerk, maar is er (een) openbaring van. In haar wordt iets van die onzichtbare kerk zichtbaar.

Deze verwoording bewaart voor kerkelijke pre-tenties, maar leert ook dat de kerk veel meer is dan een menselijke vereniging. De kerkorde verwijst hiervoor direct naar de belijdenis van de kerk: 'wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk (...)' (NGB art. 27). En wat is die kerk op grond van het Woord? Die kerk is het lichaam van Christus (Ef. 4 en 5). Het Hoofd van dit lichaam is Jezus Christus (Ef. 5:23). Hij is het Die mensen inzet voor de verkondiging van het Evangelie en zorgt voor de ordelijke opbouw van Zijn kerk. We lezen bijvoorbeeld over de verkiezing van diakenen (Hand. 6), het aanstellen van

ouderlingen (Hand. 14:23 en Tit. 1:5), over de vereisten voor ambtsdragers (1 Tim. 3.) en over de tucht (Matth. 18:15-18). Een complete kerkorde zoeken we echter tevergeefs in de Schrift. Wel vinden we een diep antwoord op de vraag naar het waarom van een kerkorde: 'Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen' (1 Kor. 14:33) en daarom 'Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden' (1 Kor. 14:40). God is een God van vrede, eerlijkheid en orde en zo moet het in Zijn kerk ook zijn!

Wij zijn zondige mensen die denken zonder recht en orde te kunnen functioneren. De werkelijkheid is echter dat onze zondige aard ten diepste geen regels wil en eigen heer wil zijn. Daarmee ontstaat wanorde. Zelfs in de kerk.

God is geheel anders. Hij is vrede en wil dat in Zijn kerk de dingen met vrede, eerlijkheid en orde geschieden. Want dat is tot Zijn eer en tot zegen van de leden van de kerk. Zo kan de boodschap van verzoening door Jezus Christus werkelijk klinken en ook gehoord worden. In de dichte mist van wanorde wordt die boodschap immers bijna niet meer gehoord en



DS. P.D. VAN DEN BOOGAARD is als predikant in deeltijd verbonden aan de Hersteld Hervormde gemeente te Ederveen en tevens werkzaam op het gebied van kerkorde en kerkrecht bij het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Zijn e-mailadres: pvdboogaard@hkh.nl.

verstaan. Kortom, de kerk heeft vanwege het Woord en de belijdenis een kerkorde. Wat er vervolgens in die kerkorde staat en waarom dat er in staat, is bij veel gemeenteleden en ambtsdragers beperkt bekend. In het vernieuwde kerkblad zal daarom met regelmaat aandacht gegeven worden aan (actuele) kerkordelijke vragen. Ook zal bezinning gegeven worden op kerkrechtelijke onderwerpen. Als u een vraag heeft, schroom dan niet om deze te stellen.

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

BEROEPINGSWERK

Aangenomen
naar Nieuwleusen
ds. M. van Sligtenhorst
te Achterberg-Rhenen

Bedankt
voor Oud-Beijerland
ds. P. den Ouden
te Katwijk aan Zee

Beroepen
te Ouderkerk a/d IJssel
ds. W.M. van der Linden te
IJsselmuiden-Grafhorst
Beslissingsdatum:
D.V. 30 januari 2021

te Waddinxveen e.o.
ds. J.A. Kloosterman
te Lunteren
Beslissingsdatum:
D.V. 1 februari 2021

ONTHEFFING EX ORD. 13,29.1

Per 15 januari 2021 is
ds. N.A. Donselaar, Nijkerk,
op zijn verzoek ontheven van
zijn ambtsbediening binnen
de Hersteld Hervormde
Kerk en losgemaakt van de
HHG te Nijkerk. Het breed
moderamen heeft hem de
bevoegdheden als van een
emeritus verleend.

WIJZIGING E-MAILADRES

Ds. F. van Binsbergen:
f.van.binsbergen@online.nl

ADRESWIJZIGING

per 5 januari 2021
Ds. D.C. de Pater
Vaassenseweg 14
8166 AV Emst

WIJZIGING PREEKREGELAAR

*Hersteld Hervormde
Gemeente Melissant*
Ouderling E.M. Leijdens
Telefoon: 0187-603998
emleijdens@filternet.nl