



Betreft:	Bijbelstudie	Dit is een uitgave van de Hersteld Hervormde Mannenbond	
Onderwerp:	De brieven aan de Kerk van alle eeuwen	Auteur:	Ds. L.Groenberg
Nummer 2019-05		Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de aangesloten verenigingen	

1. De brieven aan de Kerk van alle eeuwen. Inleiding.

Zingen: Ps. 2: 6+7; Ps. 6: 1+2+9; Ps. 17: 4+8; Ps. 25: 2+3+4; Ps. 56: 5+6; Ps. 84: 1+2;
Ps. 78: 1+2+3; Ps. 84: 1+2; Ps. 146: 1+3+8.

Inleiding over de Openbaring aan Johannes

Over dit bijbelboek is in de loop van de eeuwen reeds veel geschreven. Vooral dan over de uitleg van de visioenen, die de apostel Johannes ontvangen heeft en naar Gods bevel heeft opgetekend. Deze visioenen zijn waardevol voor Gods kerk van alle tijden en plaatsen. Ook in de tijd, waarin wij nu leven, komt de Heere vanuit dit laatste bijbelboek tot ons. Daarom zijn wij geroepen om hierin te graven en te overdenken. En dan juist nu, als de duivel rondgaat als een briesende leeuw en in onze samenleving probeert Gods werk te verstoren en de uitbreiding van Gods Koninkrijk te verhinderen. Daarbij de ernst, dat de mens zich aan zijn macht heeft overgeleverd. Om zo te eindigen in de eeuwige rampzaligheid.

Daartoe is hij zeker ook op kerkelijk terrein actief. Dan is het zo nodig gewaarschuwd te zijn en te worden. En te zien op de Koning van de Kerk, Die zal doorgaan om Zijn Koninkrijk te voltooien en een schare, die niemand tellen kan, zalig te maken. Dat kan niets en niemand verhinderen. Ook dat toont ons dit laatste bijbelboek en daarom met recht wel een troostboek genoemd.

Dit bijbelboek is gegeven tot onderwijs en vertroosting. Rijke schatten worden erin ontsloten voor het leven van de strijdende Kerk op aarde. Het is een testament van de Koning, waarin Hij de toekomst vermaakt aan Zijn Kerk.

Het woord Openbaring wijst op onthulling van wat verborgen was. De heilgeheimen van het Koninkrijk zijn van nature verborgen. Alleen het geloof mag de onzichtbare dingen zien. De oude apostel is op het eiland Patmos. Hij is op bevel van keizer Domitianus naar dit eiland verbannen. Juist daar, waar hij ver van de bewoonde wereld leeft, krijgt hij veel te zien. Als de duivel woedt, velen in zijn macht heeft en strijdt tegen de Kerk, komt de Heere Jezus Christus Zijn knecht vertroosten. En dan wel met zeer bijzondere visioenen. In de eenzaamheid mag hij bezig zijn met geestelijke en hemelse zaken. Dat geldt dan ook de zeven brieven, die hij moet sturen aan Gods Kerk op aarde, toen en nu. Maar dan wel in opdracht van Hem, Die troostvol tot Johannes komt.

Openbaring 1: 1-8

Het gaat dan over dingen, die haast geschieden moeten. Een zeer belangrijke boodschap wordt naar Johannes overgebracht. Daarom staat er direct bij: 'Zalig is hij, die leest en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.' Waar de mens vaak niets anders voor ogen ziet dan de overwinning van de duivel, is de uiteindelijke overwinning van Christus. Vreselijk zal het zijn hierop geen acht te slaan.

Na het opschrift, de zegengroet in de verzen 4 tot 6. De zeven geesten voor Zijn troon wijzen op de Heilige Geest in Zijn volheid. De kandelaar bij Zacharia had zeven lampen. En zeven lampen brandden voor de troon. De Geest woont in de zeven gemeenten, in al Zijn volheid en bedeeft daarmee de Kerk met genade en vrede. Dan spreekt Johannes over Christus Zelf. Verschillende benamingen worden hier gebruikt. In Hem een volheid van genade. Daaruit de lof: Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Want Hij boog en buigt Zich diep om liefde en genade uit te delen.

Na de lofprijzing volgt de boodschap. Die begint met de uitroep "Zie, Hij komt!" Om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal al Zijn vijanden in der eeuwigheid verdoemen, maar Zijn uitverkorenen tot Zich nemen in heerlijkheid.

Vaak in tijden van verscheurdheid mag dit een zeer bemoedigend troostwoord zijn. Tijden, waarin duisternis de aarde bedekt, de duivel woedt, Gods kinderen benauwd worden en Zijn waarheid geweld wordt aangedaan. Hoe de bruidsgemeente dan verlangt naar de volle gemeenschap met de hemelse Bruidegom.

En wanneer die dag komt? Een dag vol schrik voor de wereld, voor allen dus, die niets van Hem willen weten!! Die Hem verworpen hebben. Juist omdat dit onbekend is, wordt de spot gedreven met dit nog komende heilsfeit.



Toch een zeer ernstige waarheid om zich op voor te bereiden. Om daar in geloof naar uit te zien, want dat is een troost bij uitnemendheid.

De enige troost in leven en sterven, die vast ligt in Christus. Hij is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voleinden. Gelukkig het volk, dat bij deze openbaring leven mag. En zalig is hij, die de woorden der profetie leest en hoort.

Openbaring 1: 17+18

Het moet wat voor Johannes, de laatste apostel, geweest zijn. Zo zijn Koning te ontmoeten. Juist verbannen en in de eenzaamheid met de Heere te zijn. Door niets en niemand verhinderd. Nooit heeft Johannes een betere tijd gekend dan op dit eiland in zijn verbanningsoord, want zijn Koning was hem nooit nader dan toen het leek, dat alles af en uit was en zijn leven voorbij. Daarbij was de duivel schijnbaar oppermachtig.

Johannes was in de geest op de dag des Heeren. Op de dag van de opstanding van zijn Koning, Die hij aangrijpend miste. De apostel hoort achter zich een stem als van een bazuin. En als hij zich omkeert om de stem te zien, die met hem gesproken had, ziet hij zeven gouden kandelaren, het beeld van de gemeente. En in het midden de Zoon des mensen. De verhoogde Zaligmaker verschijnt in onbeschrijfelijke majesteit en schoonheid aan Zijn eenzame en bedroefde discipel, die Hem nu dus ziet in Zijn heerlijkheid, in Zijn eeuwige glorie.

Dan is het geen wonder, dat hij overweldigd is bij de aanblik van die heerlijkheid en aan Zijn voeten valt. Zijn voeten, die eenmaal doorboord waren aan het kruis, maar nu blinkend koper gelijk zijn, gloeiend als in een oven. Als een mens in aanraking komt met de heerlijkheid Gods, dan moet hij vergaan, vallen als in de dood. Maar er is geen gelukkiger plekje dan neervallen en sterven aan de voeten van de Zaligmaker en daar te blijven liggen. Het zal nooit anders zijn als wij de levende Christus ontmoeten. Dan moet een mens zelf sterven, want wie kan bestaan? Denk hierbij aan de roeping van de profeten Jesaja en Ezechiël. Daarin zit ook opgesloten, dat men eigen verdorvenheid weer beleeft.

Daar wordt iets van gekend in de weg van de ontdekking door al Gods kinderen. Wie zal zijn ziel redden van het verderf? Niets in mij wat de Heere welaangenaam is. Maar die troost!

Wat is het bij Christus een rijke plaats en een zalige ontmoeting. De hand van de Zaligmaker, die doorboord is aan het kruis, rust op hem. De verhoogde Koning zegt als het ware tot Johannes: "Ik houd u eeuwig vast en u zult daar nooit uit kunnen vallen". Want Hij bemint de Zijnen tot het einde.

Daarom ook Zijn stem "Vrees niet." Een heerlijk vertroostend woord, dat klinkt in angst en vrees. Johannes dood aan Zijn voeten, maar met hét vertroostend woord ook: "En Ik leef!" Dat is de jubel van Zijn overwinning, Zijn zegepraal. Hij, Die dood geweest is, leeft in alle eeuwigheid. Daarom zal Zijn Kerk eeuwig bestaan.

Wat een troost voor Johannes en Zijn Kerk van alle tijden en plaatsen. In Hem is al de vastheid en zaligheid van Zijn Kerk. De vervolgte en beproefde gelovige bezwijkt soms bijna in moedeloosheid en jammerklachten. Maar de triomferende Koning ziet en hoort de Zijnen, juist ook als zij in droefheid kwijnen. Om dan Zijn hulp te beleven. Dat is in het gehele laatste bijbelboek de troostboodschap voor de Zijnen.

Besluit

Aan het einde van het eerste hoofdstuk krijgt Johannes opdracht om brieven te schrijven aan de bruid van Christus op aarde. Tot Zijn Kerk toen en ook nu. En de Hoogste Profeet en Leraar dicteert de inhoud Zelf. De inhoud van die brieven is dus de waarheid, want Christus wordt ook genoemd "de Waarachtige en de Amen."

Hier nu concreet een rondschriven aan de zeven christelijke gemeenten in Klein Azië. Die dan gezonden werden aan de engel van de gemeente. Meestal wordt dan gedacht aan de leiders of voorgangers van de gemeenten. Personen ook, die een grote verantwoordelijkheid hadden. Hier vooral, dat zij de gemeenten in kennis hebben te stellen van de brief uit de hemel. Dan klinkt in deze brieven door: "Alzo zegt de HEERE, Heere!"

Gespreksvragen

Vraag 1

Wat is het doel van dit bijbelboek? Met welke prediking komt de Heere in dit laatste bijbelboek tot ons?

Vraag 2

Is de prediking uit de Openbaring aan Johannes ook in onze tijd belangrijk? Krijgt dit misschien te weinig aandacht? Weten de voorgangers zich engelen, die hier een brief krijgen en zien wij die ook zo?

Vraag 3

Als de Heere Jezus Christus aan Johannes verschijnt, valt hij als een dode aan Zijn voeten. Begrijpt u dat? Hoe zitten wij in Gods huis onder de prediking, als Gods Woord dus verkondigd wordt? Daarbij is ook te denken aan de uitdrukking aan het eind van elke brief.

Vraag 4

De verhoogde Koning ziet niet alleen Zijn kerk op aarde. Hij ziet ook elk kerkverband, elke gemeente en ook alle gemeenteleden. Dus ook u! Denken we daar wel eens werkelijk over na? Hij is een heilig en rechtvaardig Koning!

Vraag 5

Hoe moet onze houding zijn als we vaak weinig eerbied ook binnen de kerk tegenkomen als het gaat om Christus? Het kan wel eens beklemmend zijn, wanneer er gesproken wordt over een 'Vriend' of men zelf boven Hem staat of zo spreekt en handelt. Hoe zou dat zo komen?

Aantekeningen: