

Betreft:	Bijbelstudie	Dit is een uitgave van de Hersteld Hervormde Mannenbond	
Onderwerp:	Psalm 119 : 1 – 8	Auteur:	Ds. A.J. Schalkoort
Jaargang 2	Nummer 2018-07	Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de aangesloten verenigingen	

## Het Gouden ABC

### Psalm 119: 1-8

**Vers 1:** Psalm 119 wordt weleens genoemd: “Der Christens gouden ABC van lof, liefde, kracht en nut van Gods woord.” Wie de dichter van deze langste van de psalmen is, weten wij niet. In ieder geval een man die getuigt van de liefde van zijn hart voor de wet des Heeren. Daarmee bedoelt hij het geheel van het Woord van de Heere. Met verschillende woorden noemt hij Gods openbaring: woord, wet, getuigenissen, bevelen, inzettingen, rechten, geboden, redenen, toezeggingen en ordinantiën. De dichter is ook iemand die zorg draagt voor de jongeren. Dat blijkt uit de manier waarop deze psalm met 176 verzen gedicht is in het Hebreeuws. Het is ingedeeld in 22 strophen die weer ieder onderverdeeld is in 8 verzen. Elk vers van een strophe begint met dezelfde Hebreeuwse letter. Zo beginnen de eerste 8 verzen met de letter Aleph en de tweede met Beth, enz. Daardoor werd het van buiten leren van deze psalm gemakkelijker. Is het woord van de Heere niet de moeite waard om van buiten geleerd te worden door de jongeren? Die kennis wil de Heere heiligen aan het hart zodat we welgelukzalig zijn te noemen omdat we als oprechten van wandel, gaan in de wet des Heeren.

**Vers 2:** Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met “oprechten”, in vers 1, betekent eigenlijk “volmaaken”. Dat zijn degenen die in hun spreken en daden in overeenstemming zijn met de volmaakte wet Gods. Daarom gaan ze in de wet des Heeren (vs.1) en onderhouden zij Gods getuigenissen en zoeken zij de Heere van ganser harte.(vs.2). Nee, ze zijn niet volmaakt in zichzelf. Wie is dat trouwens al ben je honderd keer een kind van de Heere? Maar wel volmaakt in en door de Heere Jezus Christus. De Heere ziet mij aan in Hem. En dat nieuwe leven dat in en voor de Heere volmaakt is, openbaart zich in het onderhouden van Gods getuigenissen. De oprechte leeft dichtbij het Woord van de Heere. Die onderzoekt dagelijks het Profetisch woord dat zeer vast is. Dat is wel nodig want wie in de Heere volmaakt is, ontdekt dat er zoveel onvolmaaktheden zijn in zichzelf. Rechtvaardig en tegelijk een zondaar. Dan zoeken we Hem van ganser harten omdat we Hem gevonden hebben Die Zich telkens laat vinden in Zijn woord.

**Vers 3:** Bij het lezen van dit vers kijken we als het ware naar de plaat van de brede en smalle weg. Wie op de brede weg wandelt doet niet anders dan onrecht werken. Al onze woorden en gedachten, zijn in het licht van Gods heilige wet, onrecht, onrechtvaardig en goddeloos. Ze kunnen voor een Heilige en Rechtvaardige God niet bestaan. Zelfs onze, in eigen ogen, beste godsdienstige werken hebben geen waarde voor de Heere. Anders is het met de oprechte die wandelt in Zijn wegen. Dat is degene die van de brede weg op de smalle weg gebracht is. Het is net als met Henoeh: hij wandelde met God. En dat wandelen met de Heere komt tot uiting in het gaan in de wet des Heeren, in het onderhouden van Zijn getuigenissen, in het zoeken van de Heere van ganser harte. Het is een smalle weg omdat we nauwkeurig hebben op te letten niet ter linker- of ter rechterzijde af te wijken. Het is een goede weg omdat het de weg des levens is, waarop oog en hart gericht zijn op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus.

**Vers 4:** Hier is geen sprake van iemand die de last van Gods wetten en geboden te zwaar vindt. Integendeel, de dichter stemt er van harte mee in dat Gods eisen recht en billijk zijn. Daarin vindt hij al zijn lust en heeft hij er, net als Paulus, een vermaak in naar de inwendige mens. Gods geboden worden niet onderhouden om de zaligheid ermee te verdienen, maar juist omdat de dichter weet dat hij door een Ander zalig is geworden, heeft hij lust om Gods gebod te onderhouden, uit liefde tot de Heere en voor de naaste. Maar hoe meer de dichter inziet in de volmaakte wet, des te meer ziet hij dat hij in het licht van Gods geboden in zichzelf zo onvolmaakt en verdorven is en dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat besef leeft vooral als de geboden van de Heere op het hart worden gedrukt door de Heilige Geest. De dichter ziet zich gesteld voor het Aangezicht van de Allerhoogste Majesteit, wetend dat we de geboden van de Heere niet zonder gevolg kunnen overtreden.

**Vers 5:** Juist door het gebod van de Heere om Zijn bevelen te bewaren, wordt de dichter gedreven tot het gebed. Vanuit zijn eigen onbekwaamheid wordt hij gebracht tot de bekwaamheid en volmaaktheid die er te vinden is in de Heere. Het zicht op eigen duisternis en dood richt hem op het licht en leven in de Heere. Zijn bede doet ons denken aan het bekende gebed van Augustinus: “Heere, geef Gij mij wat Gij gebiedt en gebied dan wat Gij wilt, en Gij zult nooit te vergeefs gebieden.” Ook hier het verlangen van de dichter dat zijn wegen steeds meer gericht worden om de inzettingen van de Heere te bewaren. Dat is een Gode aangenaam gebed wanneer wij komen voor



Hem Die schenkt al wat ons ontbreekt. Die weet wat Hij van zijn kinderen heeft te verwachten. Hij houdt daar rekening mee. Maar daarom heeft Hij ook beloofd: “Ik zal maken dat zij in Mijn inzettingen zullen wandelen.” In die weg geeft de Heere verhoring van het gebed tot Hem opgezonden.

**Vers 6:** Wanneer wij bewaard voor de zonden die gedaan worden in het verborgene en in het openbaar, behoeven we ons niet te schamen voor de Heere en voor de naaste. Dan zal ons hart ons niet veroordelen. Dat is wat de dichter hier belijdt voor de Heere. Als de Heere woord en daad van Zijn kinderen heiligt en geeft te volharden in de strijd tegen de satan, de wereld en het eigen ik, dan worden zij niet beschaamd. Maar dat bewaard worden voor de zonden heeft alles te maken met het merken op al Gods geboden. Wie veilig wil reizen over de weg, moet constant letten op de verkeersborden. Zo ook hier. Wie zonder beschaamdheid wil reizen naar Sion moet voortdurend letten op Gods geboden en inzettingen. Ook hier komt openbaar dat Gods kind dichtbij de Schrift heeft te leven en voortdurend heeft te vragen: “Heere wat wilt U dat ik doen zal?” Dan blijft er helaas nog veel waarover U zich heeft te schamen voor Gods aangezicht. Maar de Heere beschaamt niet degenen die in oprechtheid voor Hem wandelen.

**Vers 7:** De Heere te loven en te prijzen, kan alleen wanneer ons hart oprecht is voor Hem. Anders uiten we alleen maar lippentaal en dat kan de Heere niet behagen. Wanneer is ons hart oprecht? Als we de rechten van Gods gerechtigheid geleerd hebben. Wat wordt bedoeld met de rechten van Gods gerechtigheid? Niets anders dan Gods geboden en inzettingen, Zijn woord. Die moeten geleerd worden niet alleen met ons verstand, maar vooral ook op de school van de Heilige Geest, die het Woord Gods indraagt in het hart. In die weg geeft de Heere antwoord op het gebed: Heer ai, maak mij Uw wegen, door Uw woord en Geest bekend. U blijft dan niet in het onzekere, want Hij zal u doen wandelen in de weg van Zijn geboden en inzettingen. Wie zo steeds meer en meer leerling is en blijft op de school van de Heilige Geest, zal des te meer de Heere loven om Zijn Woord en Geest. Die zal Gods geboden bewaren tot Zijn eer. Dan bent u oprecht van wandel en gaat u in de weg van de Heere.

**Vers 8:** De verzen 1-8 vormen de eerst strophe van Psalm 119. Elk vers begint in het Hebreeuws met de letter Aleph. In dit vers eindigt de dichter met een heilige gelofte: “Ik zal Uw inzettingen bewaren,” en met de indringende bede: “verlaat mij niet al te zeer.” Het getuigt van het echte geloof dat weet niet in eigen kracht Gods woord te kunnen bewaren. Onze geloften kunnen we in eigen kracht niet bewaren. Het is net als met onze beloften. Hoe snel kunnen we vergeten wat we anderen hebben beloofd. En zeker als het gaat om de beloften die we gedaan hebben met het oog op de dienst van de Heere: doop-, huwelijks-, belijdenis-, ambtsbeloften. Hoe vaak verbroken. De dichter kent zijn eigen verdorven hart en bidt of de Heere hem die liefde en kracht wil geven zodat hij Gods inzettingen zal bewaren en daaruit leven. Maar daarom ook het gebed of de Heere hem niet in de steek wil laten. Ziende op zichzelf heeft hij dat wel verdiend. Maar ziende op de getrouwe Heere kan en mag hij met vrijmoedigheid bidden om de vervulling van Christus belofte: Zie, Ik ben met U al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

**Te lezen Schriftgedeelten en te zingen Psalmen:**

Psalm 119 : 1-8; Psalm 1; Psalm 19; Lukas 2 : 19; Lukas 10 : 38-42; Hand. 2 : 37-47;

Hand. 8 : 26-40; Hand. 17 : 10-14.

Ps. 119 (verschillende verzen uit deze psalm); Ps. 19; Ps. 56 : 5; de Morgenzang: 1, 3 en 6

**Gespreksvragen:**

1. Waarom noemen we deze Psalm het Gouden ABC?
2. Wie is werkelijk welgelukzalig te noemen? (Zie Ps. 1:1/2:12/32:1/33:12/41: 2/65:5/84:6/128: 1 en 2/ 146:5).
3. Welke woorden gebruikt de dichter om het woord Gods te benoemen?
4. Op welke wijze kunnen wij het Woord Gods bewaren?
5. Het van buiten leren van het woord Gods was belangrijk voor de Joodse jongeren. Vandaag aan de dag krijgen we de jongeren bijna niet meer zover dat ze de Schriften van buiten leren. Hoe komt dat en wat is daar aan te doen?

**Verdiepingsvragen:**

1. Hoeveel tijd besteedt u aan Bijbel onderzoek?
2. Wat voor middelen kunnen we gebruiken om de Schriften beter te mogen verstaan?
3. Wat is het allerbelangrijkste dat wij hebben te doen wanneer wij de Bijbel bestuderen?

**Aantekeningen:**