

# God werkt

Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods (Mark.10:14).

In het katern gaat het over: Priester in het gezin en in gesprek over de preek, nu over de belangrijkste taak van de ouders: hun kinderen brengen tot Jezus. De kinderen die tot Jezus werden gebracht, zijn zeer jong. Er valt niet uit op te maken dat tot hen een woord is gezegd, maar wel dat door Christus over hen is gesproken. Degene die hen aanbrengen, begeren voor hun zeer jonge kinderen een aanraking van Jezus' hand. We mogen aannemen dat hiermee de zegenende oplegging der handen is bedoeld. We weten dat de aartsvaders hun zonen zegenden en dat dit onder het Joodse volk gebruikelijk was.

De Meester heeft het te druk, vinden Zijn discipelen en ze willen Hem deze last besparen. Mogelijk hebben ze zich afgevraagd: wat hebben deze zeer jonge kinderen daar nu aan, ze beseffen de waarde hiervan toch zeker niet? De Heere Jezus zelf reageert echter verontwaardigd als Hij ziet wat er gebeurt. De Heere Jezus is voor de kinderen niet te groot, en de kinderen zijn voor Hem niet te klein. Hij zegt: Verhindert ze niet; want voor zulken is het Koninkrijk Gods. De Heere Jezus gaat verder met onderwijzen: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Na deze terechtwijzing aan de discipelen doet Jezus meer dan Hem gevraagd wordt: Hij omarmt de kinderen en zegent hen. De aartsvaders droegen de heilsbelof-

te van de komende Messias over aan hun nageslacht. De Heere Jezus is de vervuller van de heilsbelofte, waarover Hijzelf Koninklijk beschikt. Gezegende kinderen die tot Jezus zijn gebracht.

De kinderzegen is door de Heere gegeven; kinderen zijn slechts geleend. Daarom is de voornaamste ouderlijke taak ze tot Jezus terug te brengen. Omdat ze de schatten van het Verbond, die hen door de doop geschonken zijn, door het persoonlijke geloof mogen aannemen en omarmen. Maar net als de discipelen kunnen ook wij als ouders onze kinderen daarin hinderen. Het gaat dan niet alleen over ouders die met God en Zijn Woord geen rekening wensen te houden, maar ook over godvrezende ouders, als is het dan ongedacht en ongewild. Zeker, als God werkt, wie zal het keren! God werkt vrijmachtig en almachtig. Niemand kan een kind die Hij verkoren heeft, verhinderen tot Hem te komen. Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. Wij dragen als ouders die diepe verantwoordelijkheid aan Hem terug te geven wat ons geleend is. De Heere wil vaak door de ouders Zijn genade in de kinderen verheerlijken. Kinderen kun-

nen andere wegen gaan dan die hun in oprechtheid thuis zijn voorgeleefd. Maar laten we op de Heere zien en Hem aanlopen als een waterstroom.

Er zijn zaken waarmee we onze kinderen kunnen hinderen tot Jezus te komen. Ds. J. van Sliedregt (1914-1973) noemde als hinderpalen: Het gebrek aan de goede zorg voor de ziel

**In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen, dat de Heere recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.**

**(Ps. 92:15 en 16)**

van ons kind; Dat we te goed van onze kinderen denken; Dat we te weinig met onze kinderen spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. We kunnen onze kinderen alleen tot Hem brengen, als onze opvoeding gedragen mag zijn door een oprecht gebedsleven. Indien we dat kennen, ontvangen we vrijmoedigheid om tot God te naderen en rijke vertroosting. Geen hinderpaal zijn voor onze kinderen vraagt een ontmaskering van onze boezemzonden. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

## Ontwaken<sup>1</sup>

Zo is dan het Woord, zo is dan de Godsleer, zo is dan de Drie-enige God de bron van alle geestelijk leven. Buiten Hem, buiten de werkingen van de drie Personen der Godheid is er geen geestelijk leven en geen geestelijk ontwaken mogelijk. Maar hoe gaat het als een mens ontwaakt? Ook dit ligt vast in de ordeningen Gods. De gang van de Kerk is de gang waarin God daadwerkelijk werkzaam is. Daar ligt een zegen in het geslacht waaruit men gesproten is, als daar de vreze Gods in werd gevonden. Onderschat een godvruchtig huwelijk niet, een godvruchtig ontvangen worden, een godvruchtig gedragen worden, en een gelovig opziende moeder en vader bij de geboorte. Onderschat niet de gebeden die voor het ongebornen zaad opgezonden worden en zijn door (groot)ouders. Onderschat niet het Woord van God, dat over het nog niet geboren kind gaat. Gods Woord heeft in het gezin, ook in het wordende gezin, grote heiligende kracht. Daar zijn zelfs kinderen tot het leven der genade gewekt in de moederschoot, denk aan Samuël, Jeremia, Johannes de Doper.

De eerste gang met onze kinderen op de kerkelijke weg is doorgaans de doop. Als er één zaak, één bewijs, één teken van genade is, dan is het wel de doop; geboren uit christenouders, in een

christelijk gezin op het erf van het verbond. Ze hebben een onderscheiding gekregen. Vanaf de geboorte zijn ze in Jezus Christus geheiligd, afgezonderd van de wereld. Hij is tot de kinderen gekomen met Zijn rijke weldaden en met Zijn oproep tot bekering, want ook gedoopte kinderen kunnen het Koninkrijk van God niet ingaan, tenzij ze opnieuw geboren worden. Maar hoort dan hoe Hij nodigt: Mijn zoon, geef Mij uw hart. Hoe teer is deze aanspraak, hoe vaderlijk: Mijn zoon, dat wil zeggen: Ik heb recht op je, je bent niet vrij, je behoort Mij toe. Zo waarachtig als Ik leef, Ik heb geen lust in uw dood, maar hierin, dat gij u bekeert en leeft.

## Verantwoordelijk

Zelfontplooiing staat in het huidige tijdsgewricht centraal. Prof. dr. H.J. Paul duidt deze tijdgeest als: 'Het gaat erom dat jij tot je recht komt' en 'God gelooft in jou'. Ook onze kinderen kunnen door deze tijdgeest beneveld raken! Maar het zijn niet onze kinderen, we hebben ze slechts van onze Schepper geleend. Daarom is uw en mijn verantwoordelijkheid ook zo groot, en dit vereist een inrichting van ons gezinsleven overeenkomstig Gods Woord. Hoe meer water door de rivier stroomt, hoe dieper de inbedding uitschuurt. Zo is het ook met het lezen van en het leven naar Gods Woord in ons gezin en per-

soonlijk leven. Ds. W.L. Tukker (1901-1988) schreef: Waar de middelen ontbreken, zal doorgaans ook de genade ontbreken. Ps. 89:31-33 zegt: Indien zijn kinderen Mijn wet verlaten, en in Mijn rechten niet wandelen, Indien zij Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden, Zo zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen.

In elk oprecht ouderhart staat gegrift: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet. Dit is geen vraag, maar een opdracht van Christus zelf. Wie kan hier aan voldoen? Wie kan het wonder verklaren dat God tot ons spreekt door Woord en Geest? Hebt u zich er nog nooit over verwonderd, heilig verwonderd, dat de waarde van één mensenziel zo groot is dat de lofzangen de ganse hemel doorruisen over één zondaar, die zich bekeert! Een bidende vader en een wenende moeder mogen het weten dat hun kinderen van veel gebeden niet makkelijk verloren kunnen gaan. Dan zijn er niet alleen gebeden voor onze kinderen, maar dan dragen wij de ganse kerk op aan de troon der genade; verwachtende de vertroosting Israëls.

---

<sup>1</sup> Ontleend aan: ds. W.L. Tukker, De weg van het Woord. In het spoor van de vaders.

## Van de bestuurstafel

In 2015 zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar: dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen (classis Midden); dhr. E. Muis uit Putten (classis Noord-Veluwe) en dhr. K. van den Herik (secretaris). Bij brief d.d. 5 maart 2015 is gevraagd namen in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Daarom heeft het bestuur voor-

gesteld de herverkiezing van deze mannenbroeders op de ledenvergadering met algemene goedkeuring te bevestigen. De leden zijn per brief d.d. 8 mei jl. geïnformeerd. De Toogdag is D.V. zaterdag 17 oktober 2015 van 11.00-15.30 uur te Lunteren. Ds. A.J. Britstra uit Maartensdijk houdt 's morgens een referaat over 'De oorsprong van het

verbond'. Ds. A. Kos uit Hardinxveld-Giessendam houdt 's middags een referaat over 'Tweeërlei kinderen des verbonds'. Voorafgaand aan de Toogdag is van 09.30-10.30 uur de ledenvergadering. Voor alles geldt: Deo volente.

*K. van den Herik | secretaris*