

Van de volharding der heiligen

K. van den Herik (secretaris)

De belijdenis van de volharding der heiligen is uit het christenleven gegrepen. Dat wil zeggen, in een gezond en evenwichtig geestelijk leven hoort dit thema er onlosmakelijk bij. Daarvan lezen wij verschillende voorbeelden in Gods Woord. Licht en duisternis horen onlosmakelijk bij het geestelijke leven. Dat hebben zowel de remonstranten als onze Dordtse vaders erkend. Maar hoe duister kan de duisternis in het geestelijk leven worden? De uiteindelijke vraag die de achtergrond vormt van hoofdstuk 5, is deze: *Kan een mens zeker zijn van zijn zaligheid?* Iedere generatie heeft min of meer vergelijkbare vragen; daarom hebben we specifiek dit hoofdstuk gekozen als vertrekpunt.

Het mag wat vreemd klinken, maar toch is het een Schriftuurlijke, onweersprekelijke waarheid, dat de volharding der heiligen ten diepste samenhangt met, ja geheel en al afhangt van de volharding van God. Het is de doorlopende prediking, de rode draad in het Oude en Nieuwe Testament, dat de Heere niet verandert; en dat Hij geen berouw heeft noch hebben zal over Zijn eeuwige besluit en voornemen, dat

Hij in Zichzelf nam, speciaal in Christus, voor de grondlegging der wereld. *Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteed.*¹

De liefde en de trouw van een Drieenig God vindt, als 't ware, haar beantwoording in de trouw en volharding der heiligen. Heiligen is onder ons geen gangbare uitdrukking meer. We

huiveren soms bij dit woord. Wij spreken veelal van Gods Kerk, Gods volk, Christus' gemeente, Gods kinderen enz. 'Toch heeft het woord heiligen een Bijbelse wortel en diepe achtergrond.' Het woord 'heilig' drukt namelijk iets van het innerlijk-zijn, het wezen van de mens, en van zijn Goddelijke opdracht en roeping uit. Vernieuwd door God de Heilige Geest, wordt Gods Kerk ertoe geroepen 'heilig te zijn': *Weest heilig,*

Toogdag 2019 'de Dordtse Leerregels'

want Ik ben heilig!, zegt de Heere God. En Christus verdiepte dit gebod nog door ertoe op te roepen: *Wéest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.*

Dit alles herinnert ons er scherp aan, hoe God geen afstand doet van Zijn eis, die in het werkverbond aan de mens is gesteld. Adam, ons aller bondshoofd, was weliswaar geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zodat hij Gods eis kon volbrengen; maar... hij is niet staande gebleven. Zijn val was zeer groot. Daarmee verloor hij het beeld Gods; en werd hij een onheilige, een slaaf van satan, de zonde.

Derhalve is de volharding der heiligen geen vrucht van mensen maar een gave Gods. 'Gelijk het God nu liefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, also bewaart, achttervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige Sacramenten.

¹ Gedachtegoed ontleend aan ds. J. van der Haar

De Dordtse Leerregels zijn geen saai, star, leerstellig geschrift, maar daarentegen warm, pastoraal; de vaderen kenden de kudde aan hun zorgen toebetrouwd door en door. In dit meest onbekende belijdenisgeschrift worden remonstrantse dwalingen weerlegd. Dwalingen die A.D. 2019 op het erf der kerk openlijk of bedekt als waarheid worden aangehouden. De Dordtse Leerregels zijn daarmee actueel en springlevend. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn, en hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal gedaan worden; zodat er niets nieuws onder de zon is.

Onze Mannenbond gaat D.V. op de Toogdag 2019 aandacht schenken aan de Dordtse Leerregels, die 400 jaar geleden in 1619 zijn opgesteld. Dit gaan we doen door het houden van twee lezingen. De ochtendlezing wordt gehouden door ds. A. Vlietstra uit Harskamp en gaat over: 'De actualiteit van de Dordtse Leerregels in zowel predi-

king als pastoraat' en de middaglezing door ds. M. van Slightenhorst uit Achterberg die gaat over: 'De volharding der heiligen n.a.v. H5 van de Dordtse Leerregels.'

De landelijke Toogdag van de Mannenbond vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2019 te Lunteren. De opening is om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15.15 uur hopen we huiswaarts te kunnen keren. Voorafgaand aan de landelijke Toogdag is de jaarlijkse Ledenvergadering, waarvoor de leden een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Iedereen is van harte uitgenodigd Toogdag 2019 te bezoeken. In de pauze wordt u een broodje aangeboden. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is wel een collecte voor de onkosten. We zien uit naar uw komst en goede ontmoetingen. Voor al onze voornemens geldt Deo volente.

Ds. J. C. den Toom, (voorzitter)

