

# Tijd voor... mijn kinderen

In deze drukdoenerige tijd, waar zelfs op 't kerkelijk erf alles schijnt te moeten, is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Steeds meer horen we dat tijd ontbreekt. Begrippen als timemanagement doen hun intrede. Maar... tijd voor Zijn c.q. onze kinderen laat zich niet managen. Op de meest onverwachte momenten kom je tot gesprekken, luisteren, vragen. Is drukte geen probaat middel om dé stilte te ontwijken? Zijn we ook hierin deze wereld niet gelijkvormig?

# Hoe combineer ik het vaderschap met het dienen in Gods Koninkrijk?

Wat leert Gods Woord? De opziener dient zijn eigen huis wel te regeren, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren (vgl. Ef. 6, Kol. 3), hoe zal hij voor het huisgezin Gods zorg dragen? We dienen zoveel tijd voor onze kinderen vrij te maken, zodat hun leven overeenkomstig Gods Woord is...!

De taak van de opziener is de verzorging van Gods huis én zijn gezin; het gaat immers om hetzelfde Koninkrijk! Echter... de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hoeveel zijn er die (menselijkerwijs) er alles aan doen hun kinderen in de voorzeide leer naar hun vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen, en toch met een bedroefd hart hun kinderen andere wegen zien gaan. Denk aan Samuëls zonen die niet in zijn wegen wandelden.

Dit maakt schrijven hierover zó moeilijk. Toch willen we aan de hand van 1 Timotheüs 3:4 en 5 en Titus 1:6 iets doorgeven wat de Heere vraagt. De opziener moet onberispelijk zijn, niet alleen in het openbare leven en de verhouding tot de buitenwereld, maar bovenal in zijn eigen huis. Waar kan dit alles beter tot uiting komen dan in zijn eigen gezin, én de gemeente is toch het grote huisgezin Gods? De vruchten hiervan zijn een wandelen in het spoor van Gods Woord.

Het huisgezin van de ambtsdrager moet een spiegel voor de gemeente zijn, van eerlijke en zuivere tucht. Hun kinderen moeten in de gezonde, oprechte godsdienst en geloofsleer oftewel de vreze Gods zijn én worden opgevoed. Ze moeten niet bevlekt zijn met ongehoorzaamheid of overdadigheid, opdat een ieder kan zien dat ze opgevoed zijn in eer en matigheid. Maar... beschouwd vanuit het ambt aller gelovigen, geldt dit niet voor alle christelijke gezinnen?

Op de vraag hoe combineer ik het vaderschap met het dienen in Gods koninkrijk is geen eensluidend antwoord te geven. Het is afhankelijk van iemands persoonlijkheid, draagkracht, werk- en gezinssituatie, kerkelijke context etc. Maar voor een ieder onzer blijft staan: Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! En dit betreft ook Gods huis.

*Een persoonlijke vraag:* Hebben we God nodig gekregen in de opvoeding van onze kinderen, en (als ambtsdrager) in het regeren van Zijn gemeente? Durft u uw tijdsbesteding tegen dit licht te houden? We kunnen deze goddelijke roeping alleen vervullen als, vanwege onze tekortkomingen, aanhoudend wordt gebeden: Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder.

De secretaris

## Van de voorzitter

Tijdens onze laatst gehouden bestuursvergadering is afgesproken u voortaan via het landelijk informatieblad te informeren over het reilen en zeilen van onze Mannenbond. Daarin willen wij, indien uw informatie doorgegeven wordt aan onze secretaris, ook aandacht schenken aan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen. We hopen dat velen die nog geen lid zijn, mede hierdoor gestimuleerd worden om als lid van de mannenvereniging zich te verdiepen in het Woord van God.

Vanuit de leden is regelmatig de vraag gekomen om studiemateriaal. Inmiddels zijn de eerste Bijbelstudies over het Bijbelboek Jona verschenen. Het ligt in ons voornemen om halfjaarlijks een uitgave handelend over een gedeelte uit Gods Woord verzorgd door één onzer predikanten uit te geven. De Heere gebiede Zijn zegen hierover opdat het mag bijdragen tot eer van zijn heilige Naam en tot heil onzer zielen.

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vasthechtte aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Met drie andere mannenbonden worden gesprekken gevoerd om te komen tot een eventueel gezamenlijke te houden Reformatieherdenking. Zodra dit voornemen vastere vormen heeft, zullen wij u informeren.

Hetzelfde geldt voor de eerstvolgende ledenvergadering op D.V. zaterdag 30 september 2017 met de daaraan gekoppelde toogdag van onze Mannenbond. We hopen u tijdig mededeling te kunnen doen over de sprekers en te houden referaten. De Heere geve u allen een gezegend 2017.

Ds. J.C. den Toom