

Toogdag Mannenbond

Hieronder volgt de verkorte weergave van de meditatie n.a.v. 1 Johannes 1: 5-7 die op de Toogdag van onze Mannenbond werd uitgesproken door onze voorzitter ds. J.C. den Toom uit Oldebroek.

Waarom bent u lid van de mannenvereniging? Is het voor de gezelligheid of om een inleiding te horen op hoog niveau? Hoe goed dat alles ook kan zijn, bovenal zal God de Heere in het middelpunt moeten staan en zal het tijdens de bespreking op onze verenigingsavonden moeten cirkelen rond de vragen Wie God is en wie tot Zijn volk behoren.

We leven in een donkere tijd, vragen zijn er te over. Het kan donker zijn in ons leven, door ziekte en rouw, uw zonden en uw schuld. Waar moet het met dat alles heen? Op al die bange vragen vinden we het antwoord in Gods Woord. 'Wij verkondigen u', zo schrijft Johannes dat God een Licht is. Of wellicht nog beter vertaald: God is Licht. God heeft en geeft niet alleen licht, maar Hij Zelf is Licht. Licht is een onmisbare voorwaarde voor het leven, voor groei en voor bloei. God is Licht wil zeggen dat er bij Hem ware kennis is en volstreekte heiligheid. Bij dat Goddelijk licht komt onze eigen duisternis en dwaasheid openbaar en leren we het om de dood te schrijven op onze inzichte om alles te verwachten van Hem, Die het leven en de vrede aan het licht heeft gebracht.

In God is gans geen duisternis. Duisternis is onkunde, maar vooral onheiligheid. Al het zondige, het dwaze en

onheilige dat er bij ons gevonden wordt is er bij de Heere niet. Hij is een Licht van smetteloze heiligheid. Hij kan het kwaad niet gedogen. Dat is zo overduidelijk te zien bij de Heere Jezus Christus. In Hem zien we hoe groot de toorn van God tegen onze zonde is. In Hem wordt Gods licht tot een verterend vuur. Maar in Zijn kruis zien we ook het vertederende licht van Gods genade en ontferming voor verloren zondaren zoals wij. En elke keer wanneer we onze Bijbel openslaan ziet deze God ons aan en roept ons op tot geloof en bekering en als je daar gehoor aan mag geven en het woord van de Heiland mag klinken in je ziel 'Het is volbracht' word je door de verkondiging dat God een Licht is heerlijk vertroost.

Maar in de praktijk van het leven is het dikwijls zo anders. Die kennis kan zo ver van je verwijderd zijn dat je er niet door wordt vertroost. Wat is het dan een zegen dat je elkaar dan als broeders van hetzelfde huis mag wijzen op Hem, Wiens werk volkomen is. De praktijk heeft het meerdere keren bewezen dat de Heere die eenvoudige inleiding van een broeder kan gebruiken, waardoor je te midden van al je nood het hoofd mag opheffen naar de hemel om je opnieuw toe te vertrouwen aan Hem, Die niet laat varen het werk dat Zijn hand aan jou begonnen is. Zo legt de Heere een klaar en helder

getuigenis af van Zichzelf en vernemen we ook wie er mogen delen in Zijn gunst. Ook daar is Johannes duidelijk over: 'Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.' En nu is in de duisternis wandelen wat anders dan dat je er door overrompeld wordt, om vervolgens je zonden aan de Heere te belijden. Als je in de duisternis wandelt beweeg je je rustig voort op de weg van het kwaad. Het is de sfeer waarin je leeft en beweegt, omdat je God in Christus niet kent. Dan word je niet met het Goddelijk licht bestraald, je wordt er niet door verwarmd en doorgloeid. In het licht wandelen is gaan op de wegen des Heeren, met het gebed om het licht en de leiding van Gods Geest.

Op onze verenigingsavonden mogen we ons bezig houden met de vraag Wie God is en wie er tot de Zijnen mogen behoren. En wat is het rijk wanneer we door het onderzoek van de Schiften onder de zegen des Heeren mogen eindigen bij Hem Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat geeft een onverbreekelijke band met elkaar. Het brengt onze verenigingsavonden op een hoger peil. Dan is er de stille verwondering en je spoort elkaar aan: 'Komt maakt God met mij groot.'