

# Waar zijn de vaders?

Tekst: K. van den Herik

‘Verantwoord vaderschap’ was het thema op de landelijke Toogdag 2013 van de Hersteld Hervormde Mannenbond. Voorafgaand was er de ledenvergadering. Dit artikel is een korte weergave van beide bijeenkomsten op zaterdag 19 oktober jl.

## Ledenvergadering

De voorzitter ds. J.C. den Toom opent om 9.30 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 25 vers 8 en 10 en gebed. Vervolgens leest hij Joh. 5:30-47. Naar aanleiding van vers 39 *‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.’* mediteert de voorzitter: De aanleiding tot deze woorden vinden we in de genezing van een zieke door de Heere Jezus op de sabbat. De Heere Jezus antwoordt de boze farizeeën dat Zijn Vader ook werkt. De Heere Jezus geeft de farizeeën en schriftgeleerden een ernstig verwijt. Zij stonden bekend als onderzoekers van Gods Woord. Maar zij veronderstelden dat uitwendige kennis genoeg was. Wat een ontzaglijke vergissing! Uitwendig onderzoek is noodzakelijk, want in Gods Woord wordt God in Christus geopenbaard. Maar als we menen dat dit voldoende is, bedriegen we onszelf voor de eeuwigheid. Alleen door een waar geloof gewerkt door de Heilige Geest, krijgt het onderzoek van Gods Woord waarde. Dan worden wij door de Schrift geleid tot Hem, van Wie de Schrift getuigt. Daarom de vraag: met welk doel onderzoeken wij Gods Woord? Alleen wanneer het is in een waar geloof, komt God aan Zijn eer en worden arme zondaren rijkelijk vertroost. Met deze woorden houdt de voorzitter de vergadering voor geopend.

De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 oktober 2012 en het algemeen jaarverslag 2012-2013 worden vastgesteld. Het verenigingsjaar beslaat de periode 27 oktober 2012 tot 19 oktober 2013. De kascommissie adviseert het financieel jaarverslag 2012 vast te stellen. Op 31 december 2012 is het totaal debet € 1.686,44. De Mannenbond heeft als financieel beleid een vaste reserve van € 1.500,- waardoor het eigen vermogen op € 186,44 komt. Vervolgens wordt de begroting 2014 vastgesteld, en daarmee de contributie op € 2,- per lid per jaar.

Het rooster voor het houden van bestuursverkiezingen wordt vastgesteld. Afsproken wordt dat de Mannenbond een

Zijn de kinderen aan vader toebetrouwd en aan God toevertrouwd? Hebben de kinderen de werking van Gods genade in het leven van hun vader gezien? Dit maakt hem geen wereldvreemd mens, maar een mens met een hart voor de jongeren, zijn toebetrouwde kinderen.

‘eigen’ website gaat opzetten. Om de betrokkenheid met de plaatselijke vereniging te versterken gaat de vertegenwoordiger vanuit de classis een verenigingsavond bijwonen. Verder gaat gewerkt worden aan ledenwerfmateriaal. Met de Vrouwenbond wordt overleg aangegaan, om de mogelijkheden van gezamenlijk studiemateriaal te doordenken. Tenslotte is afgesproken dat de vergaderstukken voortaan digitaal worden verzonden, maar desgewenst per post. Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de ledenvergadering met het laten zingen van Psalm 42 vers 4 en 5 en gebed.

## Toogdag

Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur de Toogdag met het laten zingen van Psalm 122 vers 1 en 2 en gebed. Een bijzonder woord van welkom richt de voorzitter aan de vertegenwoordigers van: de Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerk; de Bond van Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten; de Nederlandse Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag; de Hersteld Hervormde Vrouwenbond en het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk. Ter inleiding leest de voorzitter Ef. 5:22 – 6:9.

## ‘Met welk doel onderzoeken wij Gods Woord?’



Foto: Reformatorisch Dagblad

## Ter overdenking

Mannenbroeders, het vergaderseizoen 2013-2014 is inmiddels gestart. Gezien de zorgelijke kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, past ons niets anders dan stille verwondering en dankbaarheid dat dit werk toch doorgang mag vinden. Maar de grote vraag is: zijn wij als vereniging een middel geweest om de eenheid der gemeente te bevorderen? Zijn wij als mannen identificatiefiguren voor de jongeren in onze kerkelijke gemeente? Zijn we gasten en vreemdelingen op aarde? Achten wij de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan het 'goede' van deze wereld? 'Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd

een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.' Vergelding van het loon houdt in dat God Zijn kinderen uit genade vorstelijk beloont met het eeuwige leven, waaronder het herstel van hemel en aarde valt. 'En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.' Die heimwee hebben, komen Thuis.

## Referaat 'Waar zijn de vaders?'

door ds. R. van de Kamp

De vraag 'waar zijn de vaders?' is een noodkreet. Er zou ook gevraagd kunnen worden: waar zijn de ambtsdragers en de gezagsdragers? Wij verkeren niet alleen in een economische crisis maar met name in een gezagscrisis. De traditie, waar ons voorgelicht over nagedacht en vanuit geleefd heeft, staat ter discussie. Heeft Gods Woord afgedaan onder onze jongeren, of zijn wij niet meer in staat de vertaalslag vanuit Gods Woord te maken naar onze jongeren en de praktijk van ons dagelijks leven? Vanaf de 20e eeuw zien we een rode draad door de geschiedenis lopen, het gezag neemt af. Er is een groot gebrek aan identificatiefiguren. Jongeren nemen geen voorbeeld aan hun ouders, maar ouders proberen te lijken op hun jongeren. Een voorbeeld: Moeders kleden zich als hun dochters, vaders proberen hun zoons sportief te evenaren! Ouders doen alles om zich aan te passen, ze luisteren naar jongeren uit angst ze kwijt te raken. Tussen haakjes: We moeten wel luisteren naar onze jongeren, maar niet alles doen wat ze zeggen. Maar zijn onze gezinnen nog een veilige thuishaven voor onze jongeren? Of hebben wij dit uitbesteed aan de scholen, de kerk of het verenigingsleven? Maar vragen ouders nog aan hun kinderen of het recht ligt tussen God en hun ziel? Hoe nu verder? Er is al teveel gediscussieerd over regels, er zijn al teveel compromissen gesloten. Ware bekering is nodig! Onze afgoden van materialisme, wereldgelijkvormigheid, mode, moderne media, individualisme, eer en status moeten worden verbrand. Is er verwachting? Op grond van Gods trouw is er verwachting, ook voor onze jongeren.

Nadat ds. Van de Kamp zijn referaat heeft uitgesproken, besluit hij de morgenbijeenkomst met het laten zingen van Psalm 103 vers 4 en 9 en gebed. Na de lunchpauze opent ds. Den Toom de middagbijeenkomst met het laten zingen van de Tien Geboden des Heeren de verzen 1, 2, 6 en 9 en gebed. Ter inleiding leest hij Job 1:26-40.

## Referaat 'Vaderschap?'

door ds. H. Zweistra

Het vaderschap is een taak die eindigt als de vader de laatste adem uitblaast. Kinderen zijn geleende panden met een ziel voor de eeuwigheid. Een wezenlijke vraag is hoe ouders aan de opvoeding zijn begonnen. Zijn het kinderen die vanaf de baarmoeder op de Heere zijn geworpen? Als een man en een vrouw trouwen, komen er twee culturen bij elkaar. Bij de een was de godsdienst vorm, bij de ander mocht er sprake zijn van geestelijk leven. Hebben de man en de vrouw elkaar biddend gevonden? Liefde is het cement in een relatie, maar liefde dekt niet alle dingen. Vechten ouders om de minste te mogen zijn? Het vaderschap wordt gevormd door vrouw, kinderen en kleinkinderen. De man is het hoofd van het gezin en draagt de drie ambten door te dienen, te onderwijzen en te regeren. Zien de kinderen de gevouwen handen van hun vader? Is hij een gezagsdrager of is hij een dictator uit angst? Zijn de kinderen aan vader toebetrouwd en aan God toevertrouwd? Hebben de kinderen de werking van Gods genade in het leven van hun vader gezien? Dit maakt hem geen wereldvreemd mens, maar een mens met een hart voor de jongeren, zijn toebetrouwde kinderen. De wezenlijke vraag is of de vader zelf voor de Heere in het stof is gekomen. Als het goed is weerspiegelt de vader iets van de Heere Jezus, Die met innerlijke ontferming bewogen was. Waarom stond de vader uit Lukas 15 op de uitkijk naar zijn weggelopen zoon? Het was zijn eigen vlees en bloed! Laten de gevouwen handen toch niet gemist worden, ook niet als het kind andere wegen gaat. Laat dan het gebed zijn: 'Neig zijn of haar hart tot de vreze van Uw naam!' Voor al uw kinderen en kleinkinderen!

Ds. Zweistra besluit zijn referaat met het laten zingen van Psalm 119 vers 5 en 7. Nadat de schriftelijke vragen zijn beantwoord, sluit ds. Zweistra de Toogdag met het laten zingen van Psalm 87 vers 1, 4 en 5 en gebed. Volgend jaar wordt zowel de ledenvergadering als de Toogdag D.V. gehouden op zaterdag 18 oktober 2014