



Na een rustperiode komt het vergaderseizoen voor de mannenverenigingen weer op gang. Het stemt altijd weer tot dankbaarheid als we elkaar op de plaatselijke verenigingsavonden in goede gezondheid mogen ontmoeten. Maar het gaat dieper.

Mannenbroeders, waar het om gaat in deze wereld en in ons eigen leven is: van wie we zijn. Het gaat er niet om in de eerste plaats om wie of wat we zijn, maar van wie we zijn. Dat is altijd, en voor alles de belangrijkste vraag. Zijn we van deze wereld, of zijn we door genade het eigendom van God geworden? Dan wordt ons zoeken een hartstochtelijk zoeken: O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U (Ps. 63:1). Is dat verlangen u niet vreemd? Dan wordt u van harte uitgenodigd de plaatselijke mannenvereniging te bezoeken.

Bij het benaderen van de plaatselijke mannenverenigingen om zich aan te sluiten bij de landelijke mannenbond werd mij gevraagd: Wat is de meerwaarde van het bovenplaatselijke? Het antwoord hierop is kort: 'De bond heeft tot doel: het stimuleren van het onderzoek van Gods Woord en aandacht schenken aan ontwikkelingen op maatschappelijk en kerkelijk gebied'. In de statuten

van de bond is dit verder uitgewerkt. Impliciet heeft de bond zich als doel gesteld: het bevorderen en versterken van de kerkelijke eenheid. En wel een kerk, die beantwoordt aan de kenmerken van de Kerk, zoals Artikel 29 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis die belijdt: reine prediking van 't Woord; reine bediening van de Sacramenten; de kerkelijke tucht om de zonden te bestraffen. Wij zijn er ons van bewust dat dit niet in onze hand ligt, maar in Gods hand.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is tot bevordering van de eenheid en de eendracht van de zichtbare kerk. Het is de uitdrukking van het ware geloof en de geloofsleer, op grond van Gods Woord. Dat Woord geloven wij onvoorwaardelijk, omdat God van de hemel dat Woord in onze harten schrijft en met Zijn Geest getuigt dat deze geschriften van God zijn. Dit vraagt een voortdurende reformatie van de Hersteld Hervormde Kerk en een voortdurend bidden om de stille doch krachtige werking

Waar gaat het om in deze wereld en ons eigen leven?

van de Heilige Geest. Wanneer we de werking van de Heilige Geest missen hebben we geen reformatie, maar een reorganisatie.

Op D.V. 27 oktober worden daarom in de Bethelkerk te Lunteren op de landelijke toogdag 2012 van de Hersteld Hervormde Mannenbond twee lezingen gehouden. Respectievelijk spreken 's morgens en 's middags: dr. P. Korteweg van Oud-Beijerland over: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en Prof. dr. W.J. op 't Hof van Urk over: de Nadere Reformatie nu! De lezingen worden kort door beide inleiders toegelicht.

### **Guido de Brès, de Nederlandse Geloofsbelijdenis** (Dr. P. Korteweg)

De lezing is geconcentreerd op één geschrift van Guido de Brès, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561. Guido de Brès leefde van 1522 tot 1567. Zijn bekendste geschrift is de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vorig jaar was het een jubileumjaar. Toen was het 450 jaar geleden dat dit belijdenisgeschrift verscheen.

Met de publicatie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis komen de hervormden in deze tijd tot klaarheid van belijden, in het verstaan van Gods Woord. Bovendien wordt rekenschap gegeven waarom men Rome én de leer van de wederdopers afwijst.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is niet gemaakt door mensen op hun studeerkamers, door geleerden, maar ademt de strijd van het geloof. Toen Guido de Brès namelijk in 1559 in Tournai aankwam, om daar zijn werk te doen, was de situatie daar bedreigend voor de protestanten. De geloofsvervolgingen waren in volle gang. De rooms-katholieke kerk liet op allerlei mogelijke manieren haar gezag gelden. De protestanten antwoordden met openbaar psalmgezang. De Brès verzette zich daartegen. Dat spoorde hem aan om de Nederlandse Geloofsbelijdenis te schrijven. In de nacht van 1 op 2 november werd het boekje over de poort van het kasteel in Tournai geworpen. Het was De Brès' manier om de overheid duidelijk te maken wat de gereformeerden geloofden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis is nog altijd actueel. Het getuigenis van De Brès was niet alleen nodig om de waarheid te verdedigen en te verbreiden, maar het zou bij de gelovigen ook leiden tot versterking van de onderlinge verbondenheid. De Brès heeft met de Nederlandse Geloofsbelijdenis de kerk mogen dienen. Zij is de confessie van de Nederlanden geworden, een formulier van enigheid.

### **Nadere Reformatie nu!** (Prof. dr. W.J. op 't Hof)

Wij kennen allen de befaamde spreuk 'De Gereformeerde Kerk moet steeds gereformeerd worden!' Maar leeft die uitspraak ook in ons? Lijden wij onder de vele ongestalten van de kerk in het algemeen en van de HHK in het bijzonder? Het is te vrezen dat de grote massa van niet

alleen de kerkgangers, maar ook de ambtsdragers en de predikanten zich al dan niet klagend bij de status quo neerlegt. Wie lacht er dan in zijn vuist? De duivel! Het is hoog tijd voor een nadere reformatie. Maar hoe?

In het verre verleden heeft de Heere mannen verwekt die de hand aan de ploeg van de hervorming der ongestalten sloegen. Wij duiden hen aan met de naam van de vroomheidsbeweging der Nadere Reformatie. In dit kader hebben zij concrete reformatieprogramma's geschreven. Zij hebben ons zo een voorbeeld nagelaten, maar wie neemt het ter harte? Volgens hen behoorden de predikanten het voortouw te nemen en dienden de kerkenraden te volgen. Zo'n reformatie moet beginnen bij het belijdenis afleggen. Dit is niet zozeer lid worden van de kerk, nog minder je Doop voor je eigen rekening nemen, maar het ja-woord van de geestelijke huwelijksvoltrekking. Vandaar ook dat het belijdenis doen tot in de negentiende eeuw algemeen beschouwd werd als de toegang tot het Avondmaal. Nadere Reformatie nu impliceert een nieuwe, Bijbelse visie op en praktijk van het afleggen van geloofsbelijdenis. De gevolgen hiervan zullen heilzaam zijn voor de ambten en dit zal weer ten goede van de gemeente en de bovenplaatselijke kerk komen. Natuurlijk zijn er veel meer zaken te noemen, maar hier dient het te beginnen, want als het begin niet geestelijk is, blijft er alleen maar godsdienstige en vrome vleselijkheid over.

Van harte wordt een ieder (man en vrouw) uitgenodigd de Toogdag op zaterdag 27 oktober in de Bethelkerk te Lunteren, te bezoeken. De jaarvergadering van de Mannenbond begint om 9.30 uur en de inhoudelijke lezingen om 11.00 uur. De beoogde eindtijd is 16.00 uur. Voor al onze voornemens geldt: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.

Mannenbroeders, bezoekt uw plaatselijke verenigingsavonden trouw. 'Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandelijk handelen' (Jozua 1:8).

*De secretaris*

#### **Hersteld Hervormde Mannenbond (HHM)**

Voorzitter	J.C. den Toom, Oldebroek Tel. (0525) 71 20 72
Secretaris	K. van den Herik, Opheusden Tel. (0488) 44 27 49 mannenbond@hersteldhervormdekerk.nl
Algemeen adjunct Penningmeester	E. Muis, Putten D. van de Graaf, Streefkerk
Leden:	A.J. Doorn, Nieuwe-Tonge W.M.J. Muije, Veenendaal J. Smit, Rijssen J.D. van Vugt, Wijk en Aalburg
Bankrekeningnummer	1191.47.181 t.n.v. Hersteld Hervormde Mannenbond