

MANNENBOND

TER OVERDENKING

'Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd', o Heere!' (Psalm 74:12 berijmd)

Ook voor de Mannenbond en de bij de Mannenbond aangesloten verenigingen is 2020 een veelbewogen jaar geweest. Aan het verenigingsjaar 2019-2020 kwam medio maart abrupt een einde als gevolg van de eerste lockdown. In de zomerperiode, nadat de eerste golf van besmettingen voorbij leek te zijn, hebben de besturen van de meeste verenigingen toch weer hun voorbereidingen getroffen om in het najaar het verenigingsleven weer voorzichtig op te starten. De meeste verenigingen zullen toen ook wel weer hun eerste verenigingsavond(en) hebben gehad, waarna echter, als ge-

volg van de tweede golf van de pandemie, het opnieuw niet meer mogelijk bleek om samen te komen. Wellicht gold voor een enkele vereniging dat zij daarna toch nog in een grote ruimte konden samenkomen, maar dat zullen uitzonderingen zijn geweest. Ook voor het bestuur van de Mannenbond was 2020 een alleszins veelbewogen jaar. Verschillende bestuursleden moesten, om persoonlijke redenen, het besluit nemen om terug te treden. Terwijl onze voorzitter van het eerste uur, wijlen ds. J.C. den Toom, ons is ontvallen door de dood. Met schroom en in afhankelijkheid worden nu de opengevallen plaatsen ingenomen door andere mannen voor wie ook geldt dat zij hun aardse taak, ook wat betreft de

Mannenbond, maar voor een kleine tijd, in het licht van de eeuwigheid althans, kunnen/zullen verrichten. Tijden veranderen, bestuursleden treden terug, of moeten zelfs door overlijden hun plaats leeg laten. Het vervult ons met weemoed. Toch geldt dat wij elkaar vanuit de Schrift mogen en moeten voorhouden dat de Heere altoos Dezelfde is en Zijn Woord onveranderlijk. Daarom is het ook zo uiterst noodzakelijk om de Schriften te onderzoeken. Moge dat veel gebeuren, juist ook in coronatijd, persoonlijk, maar, op Gods tijd en wijze, ook weer in verenigingsverband. Als het goed is, is er daarvoor onder ons veel gebed aan de troon der genade.

Ds. I.J.R. Bijl | Voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL

A.D. 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de corona-pandemie. Diepe sporen zijn getrokken in het persoonlijk-, het gezins-, het kerkelijk en maatschappelijk leven. Aangrijpend...! Weten we dat we niet meer zijn dan vreemdelingen en bijwoners voor Gods aangezicht, gelijk al onze vaders? Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Door het verscheiden van ds. J.C. den Toom en het bedanken van twee andere

bestuursleden hebben we als bestuur gezocht naar bewaarde vervangers. Na het raadplegen van de classes heeft dit geleid tot een voordracht van: ds. I.J.R. Bijl, dhr. F.P.A. Meeuwissen uit St. Maartensdijk en dhr. A.K. van der Haar uit Vriezenveen. De leden hebben unaniem met deze voordracht ingestemd. Namens alle leden wensen we onze nieuwe bestuurders Gods onmisbare zegen toe.

De scheidende bestuursleden dhr. A.J. Doorn uit Nieuwe-Tonge en dhr. A.J. Beekman uit

Rijssen danken we, namens alle leden, hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Wij wensen beide mannenbroeders toe dat zij vruchten zullen dragen, en dat zij fris en groen zullen zijn, om te verkondigen dat de HEERE recht is: Hij is mijn Rotssteen en in Hem is geen onrecht. We hopen en bidden dat het verenigingsleven in 2021 herstart wordt met een gloed en warmte die de mannenbroeders in het hart treffen, tot eer en heerlijkheid van de Koning der koningen.

K. van den Herik | Secretaris