

Bestaansrecht

MANNENVERENIGING

Ondanks de vele activiteiten binnen de kerkelijke gemeente zoals Bijbel-, lidmaten- en gesprekskringen etc. heeft de mannenvereniging bestaansrecht. De mannenvereniging heeft namelijk een eigen identiteit, een eigen karakter, is gewoon anders, is van groot belang in het kerkelijk leven. Dit onderwerp is ooit besproken op de landelijke toogdag.

In onze bestuursvergadering kwam dit punt op tafel en we hebben gemeend daar enige aandacht aan te besteden.

K. van den Herik, Opheusden, secretaris

Het bestaansrecht van de mannenvereniging in het plaatselijk én landelijk kerkelijk leven is mijns inziens geen punt van gesprek. Waarom niet...? Omdat op een mannenvereniging Gods Woord en de belijdenisgeschriften opengaan als dé enige gespreksleidraad. Schrift met Schrift vergelijken, veelal aan de hand van een zelfgemaakte inleiding of aangereikte studie. Als God

het geeft worden al doende mannenbroeders gevormd als hoofd van hun gezin, in een tijd waarin het gezin maatschappelijk draagvlak verliest. Een mannenvereniging is mede de plaats waar de 'gebinten' van de kerk 'pasklaar' worden gemaakt om te mogen dienen in de kerk, maar bovenal om te staan in het ambt aller gelovigen, waarvoor geen ambts-termijn geldt. Sola Gratia.

Op de avonden van de mannenvereniging staat de Heilige Schrift centraal in alle besprekingen, ook bij politieke, maatschappelijke, ethische en kerkelijke vragen. Het gaat over de praktische toepassing van de objectieve waarheid, zoals God die in Zijn Woord heeft geopenbaard. Discussies over vertalingen kunnen het 'goede' gesprek verstoren, evenals het berijden van stokpaardjes. Het zou jammer

zijn als jongeren hierdoor afhaken. Op kerkvisitatie zei onze overleden oud-voorzitter eens tegen een kerkenraad: Geef mij een beeld van uw mannenvereniging, dan heb ik een eerste beeld van het kerkelijk leven alhier.

Lid zijn van de mannenvereniging kan persoonlijk van grote waarde zijn, als er bijvoorbeeld gewor- steld wordt met de vraag: Mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij ooit rechtvaardig verschij- nen voor God? Bij het bespreken van dergelijke persoonlijke vra- gen moeten we niet verzanden in 'goedbedoelde' dogmatische be- schouwingen, maar oprecht van hart tot hart met elkaar daarover kunnen spreken. Dit vraagt een 'veilige' gespreksomgeving waar- in we elkaar als mannenbroeders respecteren vanuit de gedachte: wie we zijn én niet wat we zijn. De kernvraag is: hoe zijn dergelij- ke levensvraagstukken te bespre- ken als we niet geworteld zijn in Gods Woord en de belijdenisge- schriften. Nee, nee... u hoeft geen theologie gestudeerd te hebben, maar het vraagt wel oprechte, ootmoedige belangstelling in hetgeen God door Zijn Woord te zeggen heeft. Sola Scriptura.

Dit vraagt persoonlijk gebeds- leven; niet op gezette tijden, maar doorlopend, en luisteren naar wat anderen zeggen en vragen. Met name de gave om te luisteren is veelal een opgave op zichzelf. En hoe kunnen we 'dode' rechtzinnigheid ontmas- keren als we persoonlijk het waar zaligmakend geloof in Christus missen? Alleen objectieve kennis

van Gods Woord is voor de nimmer eindigende eeuwigheid onvoldoende. De Heere dienen en vrezen is een zaak van het hart, ons gehele wezen. Wulfert Floor schrijft ergens: 'Die met Jozua de Heere wil dienen, moet op inwendig hartewerk gesteld zijn. Mensen kunnen wij met ons lichaam en met onze tong behagen, maar God ziet alleen de oprechtheid van het hart aan en Hij moet in waarheid met lichaam en ziel beide gediend worden.' O HEERE, zien Uw ogen niet naar waarheid? Er blijft maar een bede over: Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE mijn God.

'Zo wordt een mannenvereniging een gespreksgroep die de actualiteit van de problemen oppakt'

We kunnen elkaar de vraag stellen: Wat betekent een man- nenvereniging voor de kerkelijke gemeente? Het gaat toch aller- meest om de zondagse kerk- gang? Welnu, als je, als leden van de mannenvereniging, eens heel eerlijk onder elkaar kunt spreken over de betekenis van het Woord voor het eigen dagelijkse leven, over de zegen en vrede die de Heere belooft, dan heeft dat on- miskenbaar zijn betekenis voor de vorming van het gemeentelid. De mannenvereniging is immers bij

uitstek de gelegenheid om, aan de hand van een Bijbelgedeelte, eens na te denken over je plaats in het bedrijfs- en zakenleven. Dat kan in een wezenlijke behoefte voorzien, want zo gemakkelijk hebben christenen het tegen- woordig niet. Zo wordt een mannenvereniging een gespreks- groep die de actualiteit van de problemen oppakt en nadenkt over de vragen, hoe daarmee om te gaan en hoe de christelijke le- venshouding is te versterken. De mannenvereniging biedt op deze wijze een prachtige gelegenheid om in de kerkelijke gemeente te werken aan de onderlinge gemeenschap¹.

Gelezen: 'Wat is het een vreug- de, als iemand de stap zet en de mannenvereniging gaat bezoeken, daar wordt opgevan- gen en gestimuleerd. Zo zijn er vele broeders die, juist dankzij de mannenvereniging, elkaar in de gemeente beter hebben leren kennen en erkennen. En vervolgens gedurende jaren als trouwe bezoeker nog hun kennis blijven verdiepen die zo zegenrijk uitwerkt op hun taak in het maat- schappelijk, kerkelijk, gezins- en persoonlijk leven.'

Niets meer dan enkele woorden ter inleiding van dit onderwerp, hopende dat op uw verenigings- avonden hier dieper op in wordt gegaan. Wij wensen allen een goede periode van rust toe, hopende elkaar te ontmoeten op de toogdag te Lunteren. Voor alles geldt: D.V.

¹ Gedachtegoed ontleend aan ds. G.H. van Kooten